



In deze editie zetten we een groepje vrijwilligers in het zonnetje!

Marcel, Chris, Luc en Paul zijn de draaiende motor van de groep vrijwilligers die Route 55 in de regio Assenede organiseert. Al sinds 1998 wordt deze fietsroute uitgezet door vrijwilligers: zij kijken elk jaar hoe de route het beste gereden kan worden en waar men kan stoppen om tot een mooie fietsroute te komen. Dankzij het werk van de vele vrijwilligers is Route 55 uitgegroeid van een editie met 'amper' 100 deelnemers naar edities met zelfs 1600 personen.

En er zitten echte doorzetters bij. Marcel wordt 85 en is er sinds het begin (21 jaar geleden) bij. Ook Paul (84) doet al meer dan 11 jaar dienst, gevolgd door Chris, nu al 4 jaar, en aangevuld door 'jong bloed' Luc, dit is nu zijn eerste jaar.

Het begon allemaal zo divers. Paul kwam eigenlijk van de OKRA, Luc werd vrijwilliger door een flyertje in de bus. Chris had altijd al gezegd vrijwilligerswerk te doen eens hij met pensioen zou gaan.

Ervaring met fietsroutes organiseren was er bij deze vrijwilligers niet direct. Maar dat hield hen niet tegen om te starten met Route 55. Bovendien fietsen ze graag en houden ze er van om dingen te organiseren. Met dat laatste hadden ze reeds ervaring. Marcel en Paul zaten in de OKRA, Chris en Luc in de ouderraad.



Samen 'leute maken' is onderdeel van Route 55. Wanneer er prospectie gedaan wordt voor eventuele stopplaatsen hoorde daar al eens een proevertje bij. Een namiddag-afspraak kon dan een keer uitmonden in wat latere uurtjes. Een lokaal biertje zoals de Bulls Eye viel daarbij zeer in de smaak.

Niet enkel tijdens de route werd avontuur beleefd, maar ook tijdens de voorbereiding, zoals wanneer de borden voor de bewegwijzering werden geplaatst. Toen Chris er net bijgekomen was ontbrak er in een grasberm een putdeksel van de riolering. Dit was niet te zien vanwege het hoge gras. Paul verdween tot aan zijn middel en viel net niet in de gracht er achter. Gelukkig had hij enkel schaafwonden, die hij heeft bestreden met weegbree, een plant die je gemakkelijk terug vindt in bermen langs de wegen van Route 55.

Wat ze het leukste vinden aan Route 55 is dat er zo'n grote opkomst is en dat ze vele positieve reacties krijgen. Zowel van de mensen die de route rijden als van de stopplaatsen. Wat minder leuk is, is dat de men heel afhankelijk is van het weer. Zeker bij slecht weer. Bij een Route 55 met heel slecht weer kwamen eens op een stopplaats slechts 15 personen langs. Bovendien zijn de mensen dan zo 'ingepakt' tegen regenweer dat ze niet te herkennen zijn. Vrijwilligers leren wel te plannen volgens het weer. Indien stopplaatsen eten willen voorzien worden ze aangeraden eten te kiezen dat slechts kort van te voren besteld hoeft te worden. Zo kunnen ze de keuze van eten laten afhangen van het soort weer.

Wat begrijpelijk is maar jammer, is dat met steeds strengere hygiënenormen bezoeken aan plaatselijke bedrijven of boerderijen niet altijd mogelijk zijn. Zeker met de massa volk die Route 55 met zich meebrengt.

Volgens deze vrijwilligers is een "goede vrijwilliger" iemand die sociaal ingesteld is en die bereid is om in zijn vrije tijd iets te willen doen voor een ander of voor de maatschappij. Bij Route 55 kan het helpen om als vrijwilliger de omgeving goed te kennen en om wat mensenkennis te hebben. Initiatief durven nemen mag zeker. Bij Route 55 werkt men zowel in groep als met vele externe mensen. Het is dus zeker belangrijk om te kunnen zeggen waar het om draait, maar ook om te kunnen geven en nemen. Die groepsgeest is onderdeel van wat deze vrijwilligers zo leuk vinden bij Route 55.

Gezondheid benoemen ze als belangrijke factor om bezig te kunnen blijven, zeker bij Route 55. "Rust roest" zeggen ze. Paul wandelt bijvoorbeeld nog zeker 8 à 9 km per week. Wanneer het wat beter weer wordt, fietst hij elke week.



Wat ook meespeelt is tijd, al wordt ook geopperd dat dit niet altijd klopt. Dit viertal ervaart in hun omgeving vaak dat diegene die het meeste vrijwilligerswerk doen vaak diegene zijn die het minste tijd hebben. Deze vrijwilligers zijn immers zeer bezige bijtjes. OKRA werd reeds eerder vermeld, maar Chris helpt bijvoorbeeld ook bij tafeltje-dek-je, bij het knoppenspreekuur en korte cursussen. Luc organiseert met anderen ook regelmatig een “onderonsje” met onder meer ook 80-jarigen. En dit allemaal in hun vrije tijd.

Ze doen dit vrijwilligerswerk om verschillende redenen. Ze willen graag bezig zijn en niet continu thuis zitten. Of ze willen iets doen voor de mensen en vertoeven graag bij de mensen. Ze hebben Route 55 nog geen enkel jaar met tegenzin georganiseerd.

Wat dit viertal wil meegeven aan andere vrijwilligers of kandidaat-vrijwilligers is de voldoening die ze krijgen wanneer ze merken dat anderen tevreden zijn met wat ze uitgezet hebben of om iets dat ze gerealiseerd hebben. Sommigen vinden het moeilijk om te geloven dat vrijwilligerswerk niet betaald wordt (uiteraard wel de onkosten). Maar de vrijwilligers zijn er juist trots op, omdat het echt vanuit de persoon zelf komt. De vrijwilligers raden aan om het vrijwilligerswerk gewoon een kans te geven en te proberen!

Marcel, Paul, Chris en Luc, dank jullie wel om het vrijwilligerswerk te proberen en nog steeds te doen!

Heeft u zelf interesse in vrijwilligerswerk?

Ga dan een vrijblijvend gesprek aan met aan-z en ontdek wat we allemaal doen en of er iets is wat u graag zou willen doen. Neem contact op via 09-344 36 10 (vanuit België) of 0115-56 30 15 (vanuit Nederland). Of stuur een mailtje naar info@aan-z.eu.

Heeft u interesse om mee te fietsen met Route 55? Van 11 juli tot en met 8 augustus wordt iedere donderdag een route gereden. Als u [hier](#) klikt komt u alle details te weten over waar en wanneer.